

Prayer for people with an uncertain future

Dear Lord, we don't know anything for sure in this life,
but sometimes I feel very depressed that I don't know
when they are going to open the doors of this prison for me.
Will they keep me here for three months,
for four, for five? I just don't know.
Lord, help me to keep up the good spirit,
make me strong while I wait for my freedom.
I do not want to lose my hope.
Amen

Gebed voor mensen met een onzekere toekomst

Lieve God, we weten dat niets zeker is in dit leven,
maar soms voel ik me erg terneergeslagen omdat ik niet weet
wanneer ze de gevangenisdeuren voor mij zullen openen.
Gaan ze me hier drie maanden houden
of vier, of vijf? Ik weet het niet.
Heer, help me om moed te houden.
Maak me sterk terwijl ik wacht op mijn vrijheid.
Ik wil mijn hoop niet verliezen.
Amen